

Openschuurdagen 2015

Elke eerste zondag van de maand, van mei tot en met augustus zetten we de deuren van het Natuurhuis open. We zullen weer werken rond een centraal thema, en in juni en augustus kan je uw picknick meebrengen om deze in het prachtige kader van de hoogstamboomgaard te verorberen.

Het Natuurhuis Panneweel is **open** van 14 uur tot 17 uur, je kan dan bij ons terecht voor een hapje en een drankje.

Start **begeleide wandeling**: 15 uur (duurt maximaal 1.5 uur) – uitgezonderd 7 juni om 14.15 u.

Doorlopend **Natuurstudie-activiteiten** van 14u30 tot 17 uur (met speciale aandacht voor kinderen)

3 Mei : Lentebloesems en (wilde) bijen

Onze boomgaard zal vandaag volop in bloei staan. Voor de bevruchting wordt gezorgd door onze bijen. De imker zal zorgen voor de nodige uitleg hierover. Maar ook heel veel wilde (solitaire) bijen spelen hierin een belangrijke rol. Bijenkastjes worden steeds populairder en zijn makkelijk zelf te maken.

7 Juni: Wat leeft er onder de waterspiegel

We stellen tijdens deze openschuurdag onze nieuwe interactieve wandelfolder voor en nodigen iedereen uit tot deelname aan de startwandeling (14u15) samen met het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas.

In het Sint-Jacobsgat gaan we gewapend met een schepnetje op zoek naar waterleven. In de kreek zit er heel wat leven, waterkevers, waterwantsen, larven van eendagsvliegen of waterjuffers, waterpissebedden, slakken, bloedzuigers, ... Dit is een activiteit die door kinderen steeds erg gesmaakt wordt. Zie dat je erbij bent.

5 Juli: Kriebelbeestjes in de tuin

Onze tuin herbergt meer leven dan we zelf weten. We gaan op zoek naar kleine beestjes die een verborgen leven leiden op de bodem onder stenen, bladstrooisel of boomstronken. We gaan op zoektocht naar pissebedden, duizen- en miljoenpoten, kevers, wormpjes, ... Een safari in het klein. Een super-kindvriendelijke activiteit wordt u aangeboden.

2 Augustus: Vlinders en libellen

De omgeving van het Natuurhuis is erg aantrekkelijk voor vlinders, waterjuffers en libellen. Dat vlinders eerst als rups leven om daarna te verpoppen tot vlinder is goed geweten. Maar dat de larven van waterjuffers en libellen (nymfe genoemd) leven in het water, en daar geduchte rovers zijn is minder geweten. Maar dit moet ook gezegd worden van de volwassen individuen, met een enorme behendigheid plukken ze kleine insecten uit de lucht om ze te verorberen.

Picknicken in de boomgaard van het Natuurhuis

Op 7 juni en 2 augustus gaan de deuren van het Natuurhuis al **open vanaf 11 uur**. Breng uw picknick mee en installeer u op een rustig plekje in de boomgaard. Voor drank kan je bij ons terecht.